

Bezoek aan Kenia door onze ambassadeur Richard Bos

Door het nuttige met het nodige te combineren, werd het zeer aangenaam.....

Tijdens ons verblijf in het mooie Mombassa in Kenya, hebben Irene Bos-Hildering en ik ons als vrijwilligers ingezet bij BeHoCa (Believe Hope And Care). Een project voor straatjongens uit Mombassa. Zij krijgen een veilige plek om te wonen en te slapen, eten, drinken, kleding en liefdevolle broodnodige aandacht. Ook gaan alle jongens, soms voor het eerst in hun leven, naar school.



Op de vraag waar behoefte aan was, konden wij 80 meter tuinslang doneren, waardoor het mogelijk werd om de moestuin te kunnen besproeien en zo de groente en aardappels voor eigen gebruik te kunnen telen.

Onderweg naar het tehuis werden 4 balen houtzaagsel aangeschaft voor in de kippenren, waar er 400 kippen worden gehouden. Als de kippen groot genoeg zijn, worden ze verkocht en met de opbrengst kunnen kosten worden betaald voor de jongens.



Ook was het ijzeren toegangshek kapot. Deze is weer gelast. De jongens hebben het hek geschuurd en met de verf die wij hadden aangeschaft, is het hek voorzien van een mooie kleur (door de jongens uitgezocht).



De jongens runnen dus zelf de kippenfarm, de moestuin, verkopen vruchtensap, koken zelf en doen het huishouden. Ook wassen zij hun kleding zelf, alleen was er grote behoefte aan een grote wasplaats. Wij hebben zand, stenen, cement, afvoeren, kranen etc. Aangeschaft, zodat er een mooie en goed bruikbare plaats ontstaat waar de jongens hun eigen kleding kunnen wassen.



Al deze skills helpen bij het uitgroeien naar volwassenheid.



Dank aan stichting WWvK voor de financiële toekenning, waardoor het mogelijk werd om duurzame goederen aan te schaffen om deze jongens te kunnen helpen.

Met hartelijke groet, Richard Bos Ambassadeur WWvK